

Agenda

Donderdag 19 april 2018:	LGM-Prestatieloop (voor de hardlopers)
Vrijdag 27 april 2018:	Oranjeloop, Lieshout
Woensdag 9 mei 2018:	LGM-Wandeldag
Zaterdag 12 mei 2018:	LGM-Nordic Walkingdag
Zaterdag 2 juni 2018:	Van Goghloop, Nuenen
Maandag 2 juli 2018:	LGM-Campingtrack
Zaterdag 7 + zondag 8 juli 2018:	Kennedymars, Someren
Dinsdag 21 augustus 2018:	Wolfsvenloop, Mierlo
Dinsdag 28 augustus 2018:	Strabrechtse Heide loop, Geldrop
Zondag 9 september 2018:	Libertyloop, Geldrop
Woensdag 10 oktober 2018:	LGM-Wandeldag
Zondag 14 oktober 2018:	Marathon, Eindhoven
Zondag 4 november 2018:	Valkenloop, Valkenswaard
Zondag 25 november 2018:	't Is voor niks, Geldrop
Zaterdag 15 december 2018:	LGM-Van Huis naar Kluisloop

Verder in deze nieuwsbrief

- Aanwas en Afwas
- Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart
- Een huwelijksvoltrekking in de tropen

Redactie, opmaak en foto's van deze nieuwsbrief: wimvanalphen@gmail.com

Geplande verschijningsdata: in maart, juni, september, december

Aanwas **en** **Afwas**

Ronald Robinson
Marjan Groeneveld
Sonja van Dijk

Dave Canters
Ria Lacet
Ernest Vossen

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart

Beste mensen, laat je stem niet verloren gaan! Voor alle duidelijkheid, dit is geen stemadvies.

De gemeente Geldrop-Mierlo betekent veel voor ons als inwoners in het algemeen en voor het verenigingsleven in het bijzonder, dus ook voor onze "LopersGroep Mierlo". Ga in ieder geval stemmen!

Coen Itz

plaats 7

Geldrop-Mierlo

D66



Een huwelijksvoltrekking in de tropen

door Wim van Alphen

Zoals op onze laatste ALV al door Robert werd aangekondigd, is ons LGM-lid Volker op 19 februari 2018 in het huwelijk getreden met zijn bruid Chau. Vorig jaar heeft zij – tijdens haar verblijf in Mierlo – enkele malen op onze hardloopovaal meegedaan aan de donderdagavondtraining, zodat zij voor sommigen van ons geen onbekende meer is.

Chau woont in Adelaide (zuid-Australië), maar omdat haar ouders in Ho Chi Minhstad (Vietnam) wonen werden de huwelijksvoltrekking en het bijbehorende feest daar gehouden. Schrijver dezes was door Volker uitgenodigd voor de festiviteiten, zodat Volker op 14 februari samen met mij op het vliegtuig stapte voor een retourtje Ho Chi Minhstad (vroeger Saigon geheten). Voor ons beiden was het een eerste bezoek aan dit tropische land, dat qua oppervlakte even groot is als Duitsland, maar wel met meer inwoners.

Onze dag van aankomst daar was het Chinese equivalent van Oudejaarsdag, zodat we 's avonds met de familie van Chau en die van Volker naar het grote vuurwerk van de stad hebben gekeken, en iedereen een gelukkig 2018 (Happy New Year!) hebben gewenst.

Het werd een mooi bezoek aan deze gigantische stad, die meer dan 7 miljoen inwoners telt. Bijna iedereen rijdt op een gemotoriseerde tweewieler, en verkeersregels worden ruim opgevat, zodat een simpele overstek van de straat al een risicovol avontuur wordt. Het motto is dan: "wie twijfelt, is verloren", doorlopen dus. Maar ik moet toegeven dat ik geen enkel verkeersongeluk heb gezien, blijkbaar gaat het toch altijd goed met de onafzienbare aantallen brommers en scooters, tussen de taxi's door laverend.



Overal op straat zijn gemotoriseerde tweewielers, in eindeloze hoeveelheden

De huwelijksvoltrekking was feestelijk en vol symboliek, zonder officieel gedoe, in het ouderlijk huis van Chau. Naast haar ouders waren haar twee zussen (uit Engeland en Amerika) met hun man aanwezig, evenals haar broer. We hebben veel gelachen, maar dat is niet zo moeilijk met een rasechte Engelsman erbij.



Het bruidspaar 's morgens, traditioneel gekleed



In de feestzaal, 's avonds

Het paar had een prachtige zaal gehuurd voor het feest 's avonds, op een toplocatie aan de rivier, met een mooie presentatie van bruid en bruidegom (inclusief haar vader respectievelijk zijn moeder), en met een gevarieerd buffet vol lekkere internationale en Vietnamese gerechten.

Vietnamezen houden van opschieten, niet alleen in het verkeer, maar ook op het feest, want hoewel het erg gezellig was hielden de meeste Vietnamese gasten het na twee uurtjes (van 19 tot 21 uur) wel voor gezien, en liep de zaal leeg. Wij hoorden later dat dit heel gebruikelijk is, ook al omdat er tijdens dergelijke feesten zeer weinig alcohol wordt gedronken door de plaatselijke bevolking. Alleen de familie van Chau en de gasten uit het buitenland – zoals de vrienden en familie van Volker – gingen nog een uurtje door, in kleine kring.



Chau's familie, vlnr: Engelse zwager, broer, Chau, zus, nicht, zus, Amerikaanse zwager, en haar vader

Na die dag is het verse bruidspaar naar de kust afgereisd, terwijl de familie van Volker (inclusief ikzelf) enkele daguitstapjes heeft gemaakt: naar de Mekong Delta, het Cu Chi tunnelcomplex uit de oorlog tegen de USA, en naar de highlights van Ho Chi Minhstad.



Volker - toen nog ongehuwd - met slang, tijdens een eerste dagtocht (links de verzorgster van de slang)

Het was een mooie ervaring om dit allemaal mee te maken, onder een zomerse temperatuur van zo'n 35 °C. Helaas zit er ook een schaduwrandje aan, want Volker heeft besloten om bij Chau in Adelaide te gaan wonen, zodat hij binnenkort zijn LGM-lidmaatschap zal opzeggen. Maar daar heeft hij wel een heel goede reden voor...